

Padberichten



Nieuwsbrief Zuiderzeepad nr.5

December 2018

Lezen over wandelen

Een overzicht van een aantal interessante boeken over wandelen

Pagina 2

Een rondje langs de velden

Veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in de route van het Zuiderzeepad

Pagina 2

Padcoördinator actief in eigen regio

Albert-Jan vertelt over zijn betrokkenheid bij de Sallandse Vierdaagse

Pagina 3

Vrijwilligersdag in Medemblik

De jaarlijkse ontmoeting van Zuiderzeepad-medewerkers, dit keer in Medemblik

Pagina 4

Een wandelaar aan het woord

Ervaringen van Willem en zijn wandellief bij het lopen van het Zuiderzeepad

Pagina 4



Het team Zuiderzeepad wenst iedereen een 'indruk'wekkend 2019 !

Zuiderzeepad onverminderd populair

Onze route is ook in 2018 door veel mensen gelopen. Op de Fiets- en Wandelbeurs 2018 hadden we een stand, waar nogal wat bezoekers informatie hebben gehaald en er is ook volop gebruik gemaakt van de beursaanbieding van de gids. Verschillende wandelaars hebben verslag gedaan van hun ervaringen via foto's en verslagen op Twitter en via blogs en websites. Een voorbeeld daarvan in deze editie van Padberichten. Ook via het forum op de site krijgen we opmerkingen en middels het Meldpunt laten mensen weten waar de route niet geheel klopt. Onze markeerders zorgen ervoor dat knelpunten in de route snel worden verholpen. Het traject Nunspeet Harderwijk dat als NS-route Hierderpoort wordt gebruikt, is ook populair en wordt zeer gewaardeerd door de wandelaars. Vooral de afwisseling van landschap in de route spreekt veel mensen aan. De grote uitdaging: de Afsluitdijk! Veelal positieve ervaringen. Dat kan alleen nog maar beter worden als het pad aan de Waddenkant gerealiseerd is. Overigens kun je ook over de kruin van de dijk lopen.

Escape: bij slechte weersomstandigheden, is er natuurlijk de mogelijkheid om bij Breezanddijk de bus te pakken. Het feit dat nu alle stadjes aan de Zuiderzee in de route zijn opgenomen wordt heel positief ontvangen. Er is dan ook heel wat te zien en er zijn veel interessante musea en cultureel erfgoed te bekijken. Natuurlijk is er ook kritiek op delen van de route: te veel verhard, te veel auto's of fietsers, te veel schapen op de dijk, te veel hekken waar je over moet, te weinig horeca, te..... Zo zie je maar: veel verschillende, meningen en ervaringen.

We doen ons best het zoveel mogelijk mensen naar de zin te maken, maar in de langste rondwandeling van Nederland ontkom je er niet aan ook minder aantrekkelijke stukjes Nederland in de route te moeten opnemen! Dat het Zuiderzeepad populair is blijkt uit het aantal verkochte gidsen: 2284 sinds maart 2017 en ruim 41.000 downloads van de website in 2018 waarvan 18.000 routebeschrijvingen en 15.000 routekaarten. We staan in de topvijf na het Marskramerpad en het nieuwe Limespad.

Wandelen als het kan, maar er over lezen mag altijd!

Gekke titel. Want wandelen en lezen kan en mag altijd, waar en wanneer je maar wilt. En toch ligt hier iets anders aan ten grondslag. Immers, de vrijheid om te lezen is "natuurlijk". Is onafhankelijk van tijd of plaats en van werk of weer. Maar wandelen is toch min of meer afhankelijk van persoonlijke condities. En die zijn voor een ieder individueel.

Boeken over wandelen kennen we! Neem onze eigen wandelgids "Zuiderzeepad"; een topper met hoge verkoopcijfers! Zo zullen er bij ons, markeerders, wel meer gidsen in de boekenkast staan. In de afgelopen jaren heb ik zelf vaker gezocht naar boeken die wel over wandelen gaan, maar eigenlijk het leven beschrijven. Tijdens onze jaarbijeenkomst werd daar steeds aandacht voor gevraagd. Mocht er nu, december 2018, zo'n bijeenkomst zijn dan zou ik Paolo Cognetti



noemen. Zijn beide boeken "Buitenjongen" en "De acht bergen" staan in vele leeslijstjes. Het opgaan in de

omgeving staat in beide boeken centraal. Herkenbaar?

Iemand vroeg mij laatst welke Nederlandse wandelboeken ik met plezier gelezen had. Wel, Jan Blokker jr. is "mijn" schrijver over wandelen.



In "Alle wegen naar Rome" beschrijft hij zijn wandeling naar Italië met daarin vooral ook oog voor zijn geestelijke gesteldheid. Wat doet het alleen zijn met de mens? Hoe kun je de relatieve eenzaamheid leren waarderen. Een waar meesterwerk!

Jarenlang was hij de stem op zondagavond bij "Met het oog op morgen". Een opvallend boek van John Jansen van Galen, die als wandelende journalist dit boek schreef omdat "hij een vrouw ontmoette die zei dat je in Nederland niet kunt wandelen omdat het hier zo saai is". Tja, dat is onzin en dat weten wij allemaal. In zijn boek "Wandelparadijs Nederland" gaat hij grasduinend te voet door ons land en beschrijft hij zijn ervaringen.



Tenslotte noem ik het boek van Flip van Doorn. In "De eerste wandelaar" ontmoeten wij de doopsgezinde dominee Jacobus Craandijk die de samenleving van de 2^e helft van de 19^e eeuw op prettige wijze beschreef door.....te

wandelen en te observeren. Wandelen als vrijetijdsbesteding werd nog als vreemd ervaren, iets voor de welgestelden. Flip van Doorn kijkt met de ogen van nu naar de beschrijvingen van toen. Een aanrader!

Albert Jan van Klaveren



Een rondje langs de velden

Noord Holland

Op onze Zuiderzeepad pagina van de Wandelnetsite troffen we deze recensie:

Traject Hoorn Enkhuizen. Wat een vreselijk traject. Het is voor mij onbegrijpelijk dat mensen dit een mooi traject vinden. Het was voor mij afschuwelijk om te lopen. Ik ben ook halverwege afgehaakt. Je loopt continue op de dijk waar auto's en motoren en van twee richtingen langs je heen moeten. Levensgevaarlijken een herrie. Continue opletten en dat wil je niet als wandelaar. Ik kan niet begrijpen dat er zo'n traject nog bestaat en dat er geen alternatieve rustige maar vooral veilige route is gecreëerd. Absolute afrader. Heel erg jammer want het uitzicht op het meer is prachtig. Ik heb vele wandelpaden in Nederland gelopen en dus ervaren dat het beter kan anno 2018.

Het project rond verhoging en versterking van de Markermeerdijk komt in de planfase. Er is nog veel protest van bewoners in het gebied. George Besanger volgt samen met Paul Crijsns de ontwikkelingen op de voet.

Utrecht

Via het meldpunt kregen we te horen dat de dijk van Muideren naar Muiderberg in één richting is verboden voor honden. Het is niet zeker of dat via een officieel bord is kenbaar gemaakt of dat bewoners dat bord hebben geplaatst. Jacqueline informeert bij het Waterschap. Ook rond de Eem zijn de paden verboden voor honden. Bert Snel heeft een alternatieve route gemarkeerd en het is als wijziging op de site aangekondigd.

Gelderland

De dijk tussen Spakenburg en Nijkerkersluis is van een breder (fiets)pad voorzien. Voor de wandelaar dus ook meer ruimte.!

De oude route van Huinen naar Drie en van Staverden tot het Hulshorster zand is opgeruimd. Dat laatste traject is nog wel in één richting gemarkeerd omdat het een OV-stapper is!



In Harderwijk is het Zuiderzeepad opgenomen in de bewegwijzering van de stad! Mooie PR voor het pad en voor de gemeente Harderwijk!

De klankbrordgroep rond de versterking van de Noordelijke Randmeerdijk is gestopt. Nieuwe berekeningen hebben aangetoond dat er veel minder hoeft te gebeuren dan aanvankelijk de bedoeling was. Slechts op drie plaatsen moet de dijk worden versterkt. dat heeft geen consequenties voor onze route.

In Noordeinde is weer een rustpunt gekomen! Belangrijk in de lange route van Elburg naar Kampen.

Overijssel

Op 22 april 2019 wordt het Reevediep, de bypass tussen IJssel en het Drontermeer officieel geopend. Wij zullen ons presenteren tijdens de festiviteiten rond de opening. Onze route gaat langs de zuidelijke dijk lopen zodat de bestaande route langs de gevaarlijke Naaldeweg bij Noordeinde dan verleden tijd is. De markering zal door Marketing Oost voor haar rekening worden genomen.

Friesland

De overstapjes op de dijk naar Stavoren zijn inmiddels aangebracht.

Met Marrekrite, de beheerder van de wandelnetwerken in Friesland, is een convenant gesloten over de wijze waarop we samenwerken op de trajecten waar de LAW's en streekpaden en de wandelnetwerken samen op lopen.

Bij de presentatie van Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Levvel van de plannen met de Afsluitdijk is duidelijk geworden dat onze vraag voor een wandelpad aan de Waddenkant, wordt gerealiseerd. We gaan ook deelnemen aan zogenaamde Tafels, waar onder andere de recreatieve ontwikkeling van de Afsluitdijk onderwerp van gesprek zal zijn. In maart is het Afsluitdijk Wadden Center geopend. We houden daar in april 2019 onze vrijwilligersdag.

Nieuwe directeur voor Wandelnet

Per 1 januari vertrekt Joep Naber als directeur van Wandelnet. Hij kiest voor een loopbaan in het onderwijs. Ankie van Dijk wordt onze nieuwe directeur. Dat houdt in dat er een vacature is voor de functie van belangenbehartiger. Inmiddels is er ook een nieuwe medewerker voor het domein Routes aangetrokken. We wensen Ankie en Joep veel succes in hun nieuwe functies.



staatsbosbeheer

Stap in de voetsporen van de boswachter en laat je meenemen langs hun favoriete plekjes.

De boswachters van Staatsbosbeheer hebben de allermooiste wandelroutes van Nederland voor je uitgestippeld: de boswachterspaden. Zij nemen je mee langs hun favoriete plekjes. Laten je ruige zijpaadjes nemen waar je anders voorbij zou lopen. Sturen je de heuvel op voor het mooiste uitzicht. Wijzen je op de meest bijzondere planten en dieren. Wandelnet is blij dat ze deze routes ook mogen publiceren op wandelnet.nl.

De 'boswachterspaden' lopen in een rondje van tenminste 5 kilometer en zijn speciaal samengesteld en geselecteerd door de boswachter. Er zijn paden voor mensen die er even 'tussenuit' willen maar ook langere afstanden voor avonturiers.

Het bijzondere aan de boswachterspaden is dat boswachters voor elk van de vier seizoenen de mooiste routes van dat seizoen selecteren. Dus de wandelaar komt op het juiste moment op meest bijzondere plekjes. Aan het begin van elk boswachterspad staat een paal met daarop het keurmerk, een voetstap. Sommige routes zijn bewegwijzerd, sommige niet. Indien er een gpx van de route beschikbaar is wordt de routelijn getoond op de kaart, zo niet dan is alleen het startpunt aangegeven en kunt u de kaart enkel downloaden als pdf.

De routes zijn ook te vinden op de website van Staatsbosbeheer.

Zuiderzeepad op internet:

wandelnet.nl/zuiderzeepad-law-8
wandelnet.nl/themas/wandelen-rond-de-zuiderzee

Zuiderzeepad op Twitter:

@zuiderzeepad

Padcoördinator ook actief in eigen regio.

Wandelen in Salland

Bekentenis

Nee, ik wil er niet onderuit, ik kom er zelfs graag voor uit: Salland is een prachtige regio in Overijssel. Bejaarde eiken tussen de weilanden, de blauwe lijnen van kanalen en weteringen in het landschap, prachtige statige landhuizen op eeuwenoude landgoederen, oude boerderijen met klassieke erfbeplanting en natuurlijk de fonkelende, kronkelende IJssel. Misschien wel de mooiste rivier van Nederland.

"De oude Hanzesteden Zwolle en Deventer met hun prachtig geconserveerde binnensteden. Kleine, verrassende dorpen in het groene, soms lichtglooiende landschap door de, met mest opgehoogde, bolle essen waarop de boeren uit de omgeving al eeuwenlang hun gewassen verbouwen. Dat is Salland."

Eén van de gemeenten in Salland is Raalte dat met 38.000 inwoners een aantal dorpen omvat waaronder ons dorp Heino waar wij inmiddels bijna 30 jaar wonen. Zoals ik aan het begin schreef kom ik er graag voor uit dat het wonen hier dan ook uitstekend is. Maar ook het wandelen in Salland mag er zijn! Bekende paden daarbij zijn het Hanzestedenpad, het Havezathenpad en de NS-wandeling (nu OV-stapper genoemd).

Vanwege een lastige knie ben ik de afgelopen jaren niet meer wandelactief, maar heb wel een wandeluitdaging gevonden waar ik met veel plezier aan mee werk, namelijk de Sallandse Wandel4daagse. Een initiatief dat ruim 10 jaar geleden werd genomen... omdat het er niet was! In de eerste editie in 2006 gingen zo'n 1000 wandelaars van start. Nu in 2018 waren het er in de herfstvakantie al ruim 4000!

Raalte Gezond

De uitvalbasis is de grote feesttent in Raalte waar 's morgens de start muzikaal begeleid plaats vindt. De traditionele 30 en 40 kilometer beginnen als eerste, gevolgd door de grote groep van de 20 kilometer. Het is een feest om de mensen in het (bijna) donker te zien vertrekken naar de vier windstreken. De eerste dag voert alle wandelaars naar Wijhe en de dagen daarna volgen Heino (jazeker!), Luttenberg en Heeten. De verbreding van de vierdaagse (men mag ook één dag wandelen) betreft de mogelijkheid voor de jeugd om de "kidsrun" van 8 km te lopen die zich dagelijks in de omgeving afspeelt. Of, en het lijkt een gouden greep, de 12 km eveneens rond Raalte. Dat gouden aspect betreft het medische invalshoek van deze afstand.

De huisartsen hebben zich publiekelijk uitgesproken deze gezonde afstand te gebruiken om in beweging te komen. Geweldig!



Betrokkenheid

De dorpen die worden aangedaan bereiden zich steeds beter voor; men wil zich laten zien! De binnenkomst van de wandelaars wordt daarmee een dubbele happening. Enerzijds vanwege de aankleding (uitputtend veel lege schoenen hangen aan bomen, wanden en lantaarnpalen) en anderzijds omdat plaatselijke verenigingen voor de inwendige wandelaar zorgen en daar een bijdrage voor krijgen. Het Popkoor SVP (van Elly, mijn vrouw) verzorgt bijvoorbeeld op Rode Woensdag gekleurd de catering en de opbrengst gaat in de PopPot!

Het is een (inter)nationaal gezelschap dat door Salland trekt. Zwitsers, Duitsers, Denen en Belgen zijn gesignaleerd en her en der trekken vele anderen van "over-de-IJssel" voorbij! Het is ook typerend dat menigeen jaarlijks terugkeert en onderdak zoekt en krijgt in de nabijheid van Raalte. De sfeer, het landschap én de perfecte organisatie worden daarbij als doorslaggevend genoemd.

De bezorging

Mijn persoonlijke betrokkenheid geldt het thema "bezorging". Samen met collega Cor én met kleinzoon Sem bemensten wij dit jaar weer een busje vol vlaggen, EHBO-tafels en materialen om op tijd op diverse punten van de routes af te leveren. Alle locaties hadden wij afgelopen zomer in het licht bezocht! Natuurlijk werd alles 's middags ook weer opgehaald. Daarna was het dagelijks tijd om samen met anderen het glas te heffen op weer een dag SW4D. Eigenlijk een rare situatie: ik ben niet zo van het wandelen in massa's. Eén keer op een zondag de Zevenheuvelentocht in Groesbeek was voor mij het bewijs dat ik dat niet leuk vond. Maar dit.....dit is anders, vrijer, vrolijker en misschien wel mooier. Maar dat komt natuurlijk omdat ik in de Parel van Salland woon!

Meer informatie: www.sw4d.nl

Albert-Jan van Klaveren



Vrijwilligersdag 2018 in Medemblik

Onze veldmedewerkers in Noord Holland Noord, Mieke en Jaap Bosman en Rob Water hadden voor de vrijwilligersdag een prachtige locatie geregeld in de kelder van Slot Radboud. Na de focus op algemene ontwikkelingen vanuit het landelijk bureau lag het accent natuurlijk op het uitwisselen van ervaringen op het eigen deel van de route. We namen afscheid van Henk Tolboom (Naarden-Spakenburg) en Frans Bokdam (Kampen-Barsbeek) en maakten kennis met Bert en Henny Snel, de vervangers van Henk en met Elly van Klaveren, die samen met Albert Jan de route van Frans weer overnemen.

's Middags hebben we , met schitterend weer, een excursie gedaan door het oude centrum van Medemblik. De gids wist met verhalen over de rijke historie van deze Zuiderzeestad onze club zeker te boeien.

Ons team telt inmiddels 30 vrijwilligers die de route voor de wandelaar up to date houden!



Een Zuiderzeepad-wandelaar aan het woord

Wandelaar Willem van Willems Wonderlijke Wandelingen heeft afgelopen jaar met zijn "wandellief" het Zuiderzeepad gelopen en van iedere etappe verslag gedaan op zijn website. Hierbij de bijdrage die geschreven is als slot van de hele reeks.

De cirkel is rond.

We zijn de hele 'cirkel' om de oude Zuiderzee rond gegaan. Volgens het boekje rond het Gouden Hart, maar ik zou ook kunnen zeggen: rond het Blauwe Hart. Rond de zee.

Onze eerste etappe begon niet in Enkhuizen, maar in Spakenburg, het oude vissersdorp aan de voormalige Zuiderzee. De dag was 22 november 2017. We probeerden zo veel mogelijk iedere week te wandelen, maar dat is niet gelukt. We liepen er nog wel eens een andere tocht tussendoor. Ook probeerden we de route te wandelen in opeenvolgende etappes, dat is net niet gelukt. Het traject van Dijkeinde naar Amsterdam CS hebben we aan het einde gelopen (in twee delen). Onze tocht eindigde op 11 oktober 2018 op het Centraal Station van Amsterdam op een



stralende dag (maar dat ligt natuurlijk ook aan wandellief).

De 490 kilometers hebben we in 24 etappes gelopen, dat is zo'n 20 kilometer per etappe. Als lange etappe springt de Afsluitdijk er boven uit, we liepen toen van het busstation van Zurich naar het busstation van Den Oever. Het was een prachtige dag met golvende vergezichten.

Ik zou een lijstje kunnen maken van hoogtepunten (nummer 1 tot en met 5) tijdens onze tocht om het Blauwe Hart, maar dat zou ontaarden in willekeur. Dus nu maar een greep uit de tocht. De tocht langs de Gelderse Vallei en de Veluwe was voor een deel bekend, maar het blijft een prachtig gebied. De Weerribben doorkruisten wij in koude dagen, dat betekende dat het heel stil was, de horeca was gesloten, evenzo vele huisjes. In De Lemmer en het Gaasterland, raakte ik op voorouderlijke grond en op hoogte. De vlakten van het Friese land. De lange streep van de Afsluitdijk (of beter: de Afsluitdam?). De hekjes op eindeloze grasdijken. De groenten- en zadentuin van Nederland in West Friesland en het toerisme in Volendam. De sloten in het Waterland. De dorpen van Amsterdam. Het Gooise matras. De groene wereld van de Eempolder. En tussen dat alles door de vele prachtige stadjes waar we door heen liepen en waar we nog wel eens terug willen komen. (We zijn inmiddels terug geweest in Enkhuizen, waar we het Zuiderzeemuseum bezochten, en in Harderwijk.) In De Lemmer kwamen we een vrijwilligster tegen die zorgt voor de juiste markering bij haar in de buurt.

Na al die prachtige kilometers een woord van dank aan alle prachtige vrijwilligers van het Zuiderzeepad, die er voor zorgen dat wij een mooie tocht konden wandelen. In het bijzonder een woord van dank aan de twitterbestuurder van @zuiderzeepad, die ons volgde op onze tocht en die vaak reageerde en bemoedigde.

Mocht je nog aarzelen om deze mooie Lange Afstands Wandeling te gaan belopen, aarzel niet langer, ga op pad, Elk seizoen is goed om te beginnen en elk seizoen levert prachtige momenten op!

Alle afleveringen lezen ?

<https://willemswonderlijkewandelingen.com>



Volgende Medewerkersdag
Team Zuiderzeepad
6 april 2019
Afsluitdijk Wadden Center